

American Night

i Sønderborg Salgs- og Reklameforening

Som det første arrangement i 2007 har Sønderborg Salgs- og Reklameforening hermed fornøjelsen af at invitere til en spændende tema-aften om "Guds eget land" USA, torsdag den 1. februar.

Vi starter aftenen med det kulinariske USA, hvor Café Ib Rehné Cairo vil servere en ægte American burger ledsaget af den traditionelle Budweiser. I aftenens anledning kunne Ib Rehné Cairo herefter skifte navn til Frank Esmann Washington, da vi har inviteret den anerkendte udenrigskorrespondent til at tage os med på en åndelig rejse til det politiske og religiøse USA. Under overskriften "Tro og kirke som magtfaktor i USA" fortæller Frank Esmann om kirkens rolle i amerikansk politik og lægger op til det amerikanske præsidentvalg i 2008.



Sønderborg Salgs- & Reklameforening

Lindén Kommunikation, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg



Gå ikke glip af årets første SSR-arrangement, der med garanti bliver en mindeværdig aften. Vi glæder os til at se dig til SSR's American Night.

Hvornår: Torsdag den 1. februar 2007 kl. 18.30

Hvor: Café Ib Rehné Cairo, Rådhusstorvet 4 i Sønderborg

Pris: 350 kr. per person for foredrag, mad og en amerikansk øl (eller vand/vin efter ønske)

Tilmelding: Senest mandag den 29. januar 2007

Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.reklamegal.dk. Herefter skal du indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde arrangementet, til SSR: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248. Din tilmelding er gældende, når vi har registreret såvel indbetaling som tilmelding via SSR's website.

Frank Esmanns foredrag:

Præsident George W. Bushs gentagne påstande om, at han er udvalgt af Gud til at udkæmpe krigen mod ondskaben i Irak blev indledningsvis hilst velkommen blandt de amerikanske evangelikanere, det såkaldt "kristne højre", som udgør kernen i det republikanske parti og som modsat mange andre grupper i samfundet er aktivt, politisk engageret. Der er i dag længere og længere mellem, at præsidenten henviser til Vorherre i sin kamp for at fastholde Irak-politikken – men det gør ikke amerikanerne mindre religiøse. Amerika er og bliver en nation med en kirkes hjerte. Troen på Gud er aldeles uændret. Det er troen på George Bush, det kniber med.

Det skaber en interessant situation op til præsidentvalget i 2008. At begge kandidater vil prøve at udnytte den, er givet. Spørgsmålet er hvordan? Frank Esmann vil prøve at give et svar.



Frank Esmann

er journalist, forfatter og studievært på Temalørdag på DR 2 og har 18 års erfaring som udenrigskorrespondent i USA, Storbritannien, Tyskland og Østeuropa. Frank Esmann har desuden været ansvarshavende chefredaktør på Weekendavisen i syv år og redaktions- og souschef på TV-Aktuelt og TV-Avisen i fem år.

